

Visie VBE 2022

September 2016 - Door Jan Stoorvogel

Ik geloof dat God ons als kerk een unieke roeping en bediening heeft gegeven om Emmen en omgeving te bereiken met het evangelie. Het is mijn diepe verlangen om samen met andere broers en zussen deze roeping uit te leven, om zo het licht van God te verspreiden in een omgeving waar maar weinig mensen kerkelijk betrokken zijn. In dit document wil ik iets delen van het verlangen, waarvan ik geloof dat God dat op mijn hart heeft gelegd voor de komende jaren, hoe de VBE zich verder mag ontwikkelen in de komende jaren.

1. Een biddende/aanbiddende kerk

Als ik de VBE zie over 6 jaar, dan is mijn diepe verlangen dat we een kerk zijn waar de liefde voor God van afspat. Dit uit zich in de diensten door gepassioneerde aanbidding. Waarin de aanbiddingsleiders en muziekteams hun liefde voor God overdragen op de gemeente. Een gezamenlijke, gepassioneerde, intieme aanbidding waarin onze geest, Gods Geest ontmoet. Tegelijkertijd een aanbidding wat zich niet alleen uit in de dienst, maar ook in het leven van elk lid van onze gemeente.

Daarnaast heb ik de diepe overtuiging dat God alleen een ommekeer kan gaan brengen in Zuid-oost Drenthe, als we een gemeente zijn die leert te gaan strijden in gebed voor deze omgeving. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen (Ef 6:12).

Daarom worden we opgeroepen om voortdurend te bidden. Een van de geloofsdoelen is dan ook dat we doorgroeien naar een gemeente waar 4-6 maanden per jaar onafgebroken wordt gebeden voor deze omgeving en voor alle heiligen.

In de afgelopen 10 jaar hebben we elk jaar twee vasten- en gebedsdagen gehouden. In de afgelopen jaren merkten we steeds minder betrokkenheid bij deze dagen. Daarom willen we vasten een andere plek gaan geven in de gemeente. Hierbij wordt gedacht aan een project over vasten, een periode waarin we een vasten afroepen, maar waar mensen op hun eigen moment kunnen vasten, op momenten van verootmoediging als hele gemeente. Dit willen we faciliteren door goed onderwijs hierover.

We willen meer uitstappen in gebed. God heeft zoveel kracht in het gebed gelegd. Daarom worden we ook opgeroepen om voor elkaar te bidden. Een keer in de maand willen we gelegenheid geven om voor genezing en bevrijding te laten bidden tijdens de dienst.

2. Een kerk die gericht is op discipelschap

We willen een kerk zijn waar elke persoon een toegewijd discipel van Jezus Christus wordt. Daarin is het belangrijk dat we aandacht hebben voor het groeiproces van elk individueel gemeentelid. Een pas-gelovige heeft meer nodig dan iemand die al langer christen is. We willen daarom al bij het begin, als mensen net lid worden in de gemeente, kijken waar mensen staan. Mensen die net tot geloof zijn gekomen wordt aangeboden om een jaar lang een coach/vertrouwenspersoon te krijgen. In dat jaar wordt samen gekeken naar hoe deze

persoon verder kan groeien in zijn/haar geloof. Hierbij kun je denken aan cursussen als de Alpha, doelgericht leven en Jezus leven.

Als gemeente geven we het discipelschapsproces vorm door de cirkels van toewijding. Voor elke doelgroep in de cirkels zijn er programma's om te groeien. Als mensen overgaan naar een volgende doelgroep is er een duidelijke markering.

We hebben sinds het najaar van 2016 het leerhuis in de gemeente. In het leerhuis worden Bijbelstudies of cursussen over geestelijke principes gegeven. Gemeenteleden hebben zo een diversiteit aan geestelijke groeimogelijkheden op verschillende deelgebieden.

In het discipelschapstraject vindt herstel plaats. Soms moeten mensen samen met God zaken verwerken uit het verleden. Anderen moeten een stuk vrijheid vinden of genezing ontvangen. Zowel individueel als in cursussen bieden we gemeenteleden aan om door bevrijding, genezing en herstel heen te gaan. Zodat ze in vrijheid onze grote God kunnen dienen.

Het is belangrijk dat we elk gemeentelid helpen in het vinden van hun geestelijke bediening. De Geest van God geeft elk gemeentelid gaven, waarmee ze de gemeente mag dienen. Voor deze geestelijke gaven wordt gebeden door de oudsten tijdens de doop of toetrede. Daarin zoeken we samen met elk lid naar de gave waarmee hij/zij de gemeente mag dienen. Daarnaast hebben we ook de matchmakers die gemeenteleden individueel begeleiden naar de juiste plek. De netwerk cursus kan hierin ondersteuning geven.

Binnen de VBE ontwikkelen we een sprekersteam die voor het grootste gedeelte spreekt tijdens de ochtenddiensten. Deze groep werkt samen aan een duidelijke geestelijke lijn in de diensten. In deze groep investeren we zodat ze groeien qua inhoud en uitstraling. Externe sprekers worden alleen gevraagd als ze echt iets toevoegen of veel weten over een thema. In het laatste geval werken we dan aan een thema-dienst. Bijv. gerechtigheid, Israël, eindtijd, etc.

3. Bereiken van de wereld

Als gemeente zijn we geroepen om Emmen en omgeving te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Deze roeping willen we omarmen door ons hier elke keer naar uit te strekken. Dit doen we op verschillende manieren.

In de eerste plaats geven we elk persoon een warm welkom in onze dienst. Ongeacht achtergrond, leeftijd of levensstijl. We zijn een kerk waar mensen niet perfect hoeven te zijn. Je mag komen zoals je bent. De diensten zijn goed te begrijpen en te volgen door mensen die geen kerkelijke achtergrond hebben.

Door middel van grote evenementen willen we een uitstraling hebben naar Zuid-Oost Drenthe. Met deze evenementen bereiken we grote groepen mensen, die anders misschien nooit in de kerk komen. Hierbij kun je denken aan het kerstevent, evenementen voor verschillende doelgroepen, Wake, projecten met kringen, etc. Via deze evenementen willen we het evangelie van Jezus bekend maken. Vanuit deze evenementen willen we een goede follow-up aanbieden voor mensen die interesse hebben.

We willen als gemeente bekend staan om de liefde die we hebben voor mensen. Daarom willen we meer zichtbaar worden in de wijken en in de dorpen. Door middel van projecten op het gebied van diaconaat, sport, ouderen, jongeren en kinderen willen we dit handen en voeten geven. Eventueel kunnen de kringen hier een actievare rol in spelen.

We willen in de dorpen rondom Emmen meer zichtbaar worden. Mensen die hart hebben voor hun dorp, willen we helpen in het bereiken van hun dorp. Hierin denken we aan dorpen die een regiofunctie hebben. Mensen met een hart voor hun dorp worden dan geholpen om kringen op te zetten, een gebedsbeweging en af en toe een evangelisatiedienst als katalysator om nieuwe mensen te bereiken.

4. Gericht op doelgroepen

We zijn een kerk die gericht is op alle mensen in Emmen en omgeving. Dat betekent dat we goed moeten worden in het bereiken van elke doelgroep. Vanaf de start van de gemeente hebben we een sterke focus gehad op kinderen en jongeren. We geloven dat zij de toekomst zijn van de gemeente. Daarom willen we ze helpen om al op jonge leeftijd een keuze voor Jezus te maken.

In de komende 5 jaar groeit het kinderwerk uit tot een team waar heel veel geestelijke kracht vanuit gaat. Programma's op de zondagochtend waar kinderen groeien als discipel van Jezus en stappen zetten in geloof. Een paar momenten in het jaar wordt flink uitpakkt door middel van familiediensten en kidspraises. Hierin voelen de kinderen zich compleet onderdeel van de gemeente. Daarnaast zijn het momenten waar ze vriendjes en vriendinnetjes mee kunnen nemen. Het kinderkerstfeest wordt een feest voor kinderen met uitstraling over heel Emmen. Daarnaast zijn er ook activiteiten buiten de dienst, gericht om kinderen uit Emmen en omgeving te bereiken.

Het verlangen binnen promision, het jongerenwerk van de VBE, is dat er een opwekking komt onder jongeren in Z-O Drenthe. Daarbij wil ze jongeren bereiken, discipelen tot toegewijde volgelingen van Jezus en ze klaarmaken om te getuigen in hun omgeving. Daarnaast wil het jongerenwerk een katalyserende werking hebben op jongerenwerk in andere kerken. Dit door als inspirerend voorbeeld te functioneren voor andere kerken en het aanbieden van trainingen voor jongerenwerkers. Vanuit grote evenementen wordt een goede follow up gegeven in discipelschap.

Als derde specifieke doelgroep willen we de ouderen in Z-O Drenthe bereiken. 21% van alle inwoners in Z-O Drenthe is boven de 65. We willen onderzoeken hoe we deze ouderen kunnen bereiken. Te denken valt aan Bijbelstudies in verzorgingstehuizen, activiteiten waar ouderen mee naartoe genomen kunnen worden, op termijn misschien zelfs een satelliet kerk, gericht op ouderen. Belangrijk in het bereiken van ouderen is dat ze de juiste geestelijke zorg krijgen op het moment dat er ziekte speelt of in de begeleiding naar het sterven toe.

5. Stichten van kerken

De visie van de VBE gaat verder dan Emmen. Ons verlangen is dat in elke stad waar nog geen bloeiende en groeiende kerk is een gezonde kerk wordt gestart of een bestaande kerk getransformeerd wordt in een kerk die de omgeving bereikt.

In de komende jaren willen we een strategie ontwikkelen om kerken in Nederland te stichten en met deze kerken verbonden te zijn. Zodat we samen kunnen floreren en een impact kunnen hebben op onze omgeving.

6. Kringen en herders

We willen een gemeente zijn die goed zorgt voor haar leden. De Bijbel maakt duidelijk dat Jezus de goede herder is en dat Hij dit ook verlangt van de leiders van Zijn gemeente. Daarom zoeken we continu herders en kringleiders die een groot hart hebben voor God en mensen.

Het kringenwerk vindt plaats in de regio's. Emmen en omgeving hebben we opgedeeld in 8 regio's. Elke regio wordt aangestuurd door een herder. In de regio's zijn verschillende kringen van mensen die elkaar kennen, elkaar bemoedigen en elkaar helpen om meer op Jezus te gaan lijken. De kringen zijn gericht op zorg voor elkaar, onderwijs en het bereiken van hun omgeving. Zo heeft elk lid in de gemeente een vast thuis, waar hij gezien en gekend wordt.

7. Multifunctioneel gebouw

Voor 2020 hebben we als gemeente een eigen gebouw. Vanuit dit gebouw kunnen we op een hele nieuwe manier weer kerk zijn. Een centrale plek van waaruit allerlei activiteiten plaats zullen vinden voor de gemeente en de mensen in Emmen. Je kunt hierbij denken aan een vaste ontmoetingsplaats voor jongeren, een multicultureel cafe, creatieve uitingen, leerhuis, grote en kleine bijeenkomsten, etc. De grote zaal moet plaats hebben voor 1000 mensen, daarnaast willen we een complex met meerdere kleine zalen voor alle andere activiteiten. Een kerk waarin we weer voor langere periode vooruit kunnen.

- Afsluiting

Ik geloof dat de Here Jezus Christus Emmen op het oog heeft en Hij van de mensen houdt. Ik geloof ook dat Hij snel Zijn kerk op zal halen en dan zullen we eeuwig bij Hem zijn. Tot die tijd willen we als kerk alles geven wat in ons is om Zijn naam te verheerlijken en om zoveel mogelijk mensen te bereiken en om hen te helpen in Zijn bestemming te wandelen.

Ik geloof dat als we willen gaan voor deze visie, dat dit veel van ons allemaal zal vragen. Dat het offers zal vragen in tijd, in geld en het nemen van verantwoordelijkheid. Daarnaast vraagt het van haar leiders om door te groeien in geestelijk leiderschap en het investeren in nieuw leiderschap.

Het beste moet nog komen.

Lieve dierbare Jezus, in Uw handen geef ik de gemeente. Ze is van U, U hebt haar gekocht en betaald. Ook elk plan leg ik in Uw sterke hand. Wilt U er maar Uw weg mee gaan. Dat vele mensen gered zullen worden en toegewijde volgelingen van U zullen worden. De komende jaren zien we tegemoet met veel geloof, omdat U een God bent van mogelijkheden. Met veel hoop, want U hebt al zoveel gedaan en zult dat ook blijven doen. En met een ongelofelijke liefde, voor U, voor Uw kerk, voor deze omgeving. Ik ben van U.